

”Med våld framdrivna klagomål”???

Ledaren i förra numret av denna tidning, nr 7/2014, ”Företagarskapets olidliga lätthet” har väckt en del uppmärksamhet i andra medier. Enligt en webbnotis i tidningen Nykypäivä har bl.a. den socialdemokratiska riksdagsledamoten **Mikael Jungner** på sin Facebooksida kommenterat det som sades i ledaren (uppräknningen av olika ansvar och skyldigheter som finska företagare och företag har). Jungner påstår att det är fråga om krystade och långsökta klagomål, eftersom han anser att ”det i Finland aldrig har varit så bra att vara företagare som idag”. Jungner säger rentav ”att de nitton först uppräknade ansvarerna alla är sådana som sköts av ett löneräkningsprogram”.

Mitt egna intryck av de nämnda kommentarerna är att riksdagsman Jungner antingen är totalt okunnig beträffande företagarnas vardag i Finland, eller så är han helt likgiltig och nonchalant mot finländska företagare. Kommentaren, att löneberäkningsprogrammet sköter saken, är ett bra exempel på detta. Löneprogrammet är naturligtvis till stor hjälp men självständigt sköter programmet inte om saker och ting. Med samma logik kan man påstå att företagets bokföring också är ”lika lätt” eftersom man har hjälp av olika bokföringsprogram (och bokföringsbyråer) och ”bara” ansvaret för bokföringen återstår för företaget! Faktum är trots allt, att de kollektivavtalsenliga lönerna och tilläggen normalt förändras årligen och ”någon” måste ansvara för att behövliga förändringarna beaktas i löneprogrammet. Dessutom måste ”någon” också ansvara för att den som sköter löneberäkningarna utför ändringarna rätt, så att lönerna också i fortsättningen betalas rätt. Den som har till uppgift att sköta om att dessa ändringar görs rätt, är antingen företagaren själv eller i större företag, en anställd chef. Ifall något går fel, tar fackets representant snabbt kontakt med företaget och saken utreds sedan ofta med hjälp av företagets arbetsgivarorganisations representant. Jag har själv ca 20 års erfarenhet av dessa förfaranden så jag vet att ärenden som verkar enkla inte alltid går ”som på Strömsö”.

Frågan om det numera är bättre att vara företagare i Finland än för, säg, tio eller tjugo år sedan, kan ses på många sätt.

Det skulle vara intressant att höra riksdagsmannens mera detaljerade motiveringar till varför företagande nu är lättare än någonsin i Finland. Bara det, att man i många saker har alltmer hjälp av informationsteknik, betyder i alla fall inte, att företagandet på något sätt blivit lättare än tidigare. Informationstekniken har fört med sej många nya tidskrävande utmaningar. Varje företagare vet att det finns gott om olika invecklade adb-program i företagen.

Jag är säker på att det finns många andra än riksdagsman Jungner som inbillar sig att det är ”en dans på rosor” att vara företagare i Finland. Tanken ligger ju nära till hands att ingen skulle ge sig in på företagarnas vardag om det vore svårt. Och när någon startar ett företag, så föreställer man sig att det sedan bara gäller att ”stoppa miljonerna i fickan”. Det är beklagligt sällan det går så. När man tar del av uppgifterna om hur många företag som i Finland gått i konkurs bara under de senaste åren kan man bra dra slutsatsen att inte är det alltid lätt att vara företagare. Eller ska det förstås så, att orsakerna till alla dessa konkurser bara är oskickliga företagare och företagsledare? För egen del har jag på nära håll fått följa med hur besvärligt det är för så många företagare att hitta någon som kan ta över företaget, i och med att de egna barnen har insett vad som fordras att driva ett företag

Det är trots allt verkligt fint, att i Finland finns så många modiga och fördomsfria personer som vill bli företagare. Trots att det är utmanande att verka som företagare är det samtidigt mångsidigt, säkert givande och innebär många olika möjligheter. Att ”klaga” på ökande byråkrati och att lyfta fram missförhållanden är uppgifter för olika organisationer, eftersom de enskilda företagen sällan har möjlighet att föra fram sådant.

Jag vill önska alla våra medlemmar och våra läsare riktigt angenäm advent, god jul och ett gott nytt år!

Det är viktigt för oss alla att vi också under det kommande året får uppleva sådant som ger oss tillfredsställelse, ”en kick”, i tillvaron. En del får det genom att arbeta, andra genom förälskelse, en del genom att klättra i berg, köra motorcykel

Att ”klaga” på ökande byråkrati och att lyfta fram missförhållanden är uppgifter för olika organisationer, eftersom de enskilda företagen sällan har möjlighet att föra fram sådant.

med killarna genom Sahara, eller via fotboll, ishockey, golf, musik, träning, gymnastik... Det viktiga är att var och en av oss hittar något vi kan njuta av. Men vi får hoppas att de, som får sin ”kick” av att flytta på självständiga staters riksgränser åt ett eller annat håll, senast under året som kommer fattar hur vansinnigt det är att skaffa sin tillfredsställelse på det sättet. Vi får hoppas att de hittar på mer sympatiska sätt att njuta av livet på, sådant som inte utsätter oskyldiga utomstående för lidande.

Mika Värynen

Mika Värynen

